



פנים אל פנים באיסטנבול

יוסי גינוסר

השאלה היא אם אתם מתכוונים להגיע לתורכיה בזמן הקרוב. לגבי המסעדה בה כדאי לכם לאכול שם, אין שאלה, קובע וממליץ יוסי גינוסר שחזר משם בריא, שבע ומדושן עונג

ארגונית, ואני, שלא כבפגישתנו האחרונה, בשיער מאפיר. כשיושבים פנים אל פנים החיבור נוצר מחדש בקלות, כאילו לא חלפו שנים רבות של פרידה. ואז הגענו לפוליטיקה... "מה אומר לך יוסי, ארדואן טוב לעם התורכי. במישור הכלכלי- האינפלציה ירדה, הצמיחה יפה והאבטלה במינימום. ארדואן הוא חביבים של האמריקאים כיוון שהינו מחזק את כוחה של ארה"ב באזור הרעוע של הציר איראן- סוריה- עיראק. יש לו תמיכה רחבה וכמעט אין לו אופוזיציה משמעותית". הנהנתי בשתיקה. לא במקרה לא הזכיר ידדי את נושא המטט ותהליך הדה-לגיטימיזציה של ישראל בתורכיה. לא במקרה לא הטחתי בפניו שארדואן שלו הוא כקוף בבשרה של ישראל. כמו שני מתגוששים, אשר עייפים מהקרב, הסתובבו סחור סחור מסביב לאזור הכאב, אך לא נגענו בו.

שבו זה מול זה במסעדה באיסטנבול, כאשר ברקע מנצנצים מימי קרן הזהב (Golden Horn). נפגשנו לאחרונה לפני למעלה מחמש עשרה שנה באירלנד, כאשר הוא ואני הינו עדיין סטודנטים, במסגרת חילופי סטודנטים. התיידדנו ואף שבנו ונפגשנו לאחר מכן. הוא כיום איש עסקים תורכי בעל גוף, נשוי לפרופסורית להתנהגות

כמו שני מתגוששים, אשר עייפים מהקרב, הסתובבו סחור סחור מסביב לאזור הכאב, אך לא נגענו בו.



מעבר ענוג משולחן הדיונים לשולחן האוכל

המלצר החל להזרים את מנות המזה לשולחן ואני הרמתי גבה. אני מחזיק בתיאוריה שאיכותה של צלחת הזיתים, או הלחם המוגש לשולחן בתחילת הארוחה, יכולים לנבא את איכות הארוחה כולה. על פי טעימת מנות המזה הראשונות הבנתי שהמסעדה הינה בעלת שיעור קומה ועשויה לקחת את הערב המסוכן הזה לתפנית מרתקת. עלי הגפן הממולאים היו עדינים ונימוחים, סלט ביצי הסלמון (Lakerda)

.....
 זה היה רגע נבון לעצור את הארוחה ולחזור
 לחדרי במלון, אולם ידידי הפציר בי לקנח
 במנה אחרונה אחת לפחות.

היה מעולה. הקובה המטוגנת ממולאת הבשר (Torik Baligi) היתה בעלת מעטפת דקה ופריכה, מהטובות שאכלתי. רביולי כבש (Manti Ev Yapimi) וסלט החצילים היו מצוינים. רק סלט החמוס היה עדין מדי בטעמו לחיך



Borsa Restaurant

Istanbul Convention and Exhibition Center

+90-2122324201



הקינח המענג שהיה שווה לא לוותר עליו

המזרח תיכוני שלי. למנה עיקרית לקחתי מנת Iskender Kebab אשר הכילה רצועות דקות ונימוחות של שווארמה עגל עם רסק עגבניות ויוגורט. מנה מעולה בעליל. זה היה רגע נבון לעצור את הארוחה ולחזור לחדרי במלון הילטון הסמוך, אולם ידידי הפציר בי לקנח במנה אחרונה אחת לפחות. זו היתה מנה מופלאה של פודינג תאנים ותמרים עם גלידת וניל (Hurmali Incir). וואוו! זו היתה כנראה מהארוחות המזרחיות הטובות שאכלתי.

פגישה, חצי פגישה. מנה, חצי מנה

מסתבר כי מסעדת בורסה (Borsa) הוקמה בשנת 1927. מיקומה הקודם היה סמוך לבורסה לניירות ערך והיה מקום סעודתם הקבוע של הסוחרים, ביניהם יהודים רבים. חלק מהסוחרים האלה, אשר היו צעירים באותם ימים, הינם בגיל שיבה כיום וממשיכים להגיע למסעדה עם נכדיהם. אחד המלצרים עצר לידינו ולבקשתי סיפר לנו משהו מהווי המקום. הוא בחר באנקדוטה שחווה ממש לפני ימים ספורים. בחור בן 40 בערך התיישב והזמין את מנת קבב הסולטן, אשר מוגדרת כמנה משפחתית. המלצר העיר לו על כך, אך הבחור צחק והזכיר למלצר שעשר שנים קודם לכן הוא התארח במסעדה, הזמין את אותה מנה והמלצר העיר לו גם אז שהמנה עלולה להיות גדולה על מידותיו. נראה כי האתגר

היה חביב על הסועד, והוא הוסיף והזמין למנה ראשונה לובסטר ענק, הגדיל את המנה העיקרית ל-3 מנות קבב הסולטן (כקילו וחצי בשר) וקינח במנת כנאפה. נו, שאלתי, והוא התפוצץ? (לא יכולתי שלא להיזכר בשעשוע בסצנה המפורסמת מהסרט של מונטי פיטון). לא, ענה המלצר, הוא סיים את הארוחה עד תומה והלך לביתו.

ידידי ואני הבטנו אחד בשני בחוסר אמון. הרי אנחנו בערב ההוא התקשינו לאכול אפילו חצי מהכמויות אותן אכלנו בעת

.....
אנחנו בערב ההוא התקשינו לאכול
אפילו חצי מהכמויות אותן אכלנו בעת
היכרותנו באירלנד, כאשר הינו צעירים
.....

היכרותנו באירלנד, כאשר הינו צעירים. וראה זה פלא, יש אנשים אשר מתגברים על התברחותם. נפרדנו אחד מהשני בלחיצת יד ובחיבוק וחזרנו איש איש לעולמו.